

WELMOED WEG



Welmoed Vlaanderen (links op de foto's) maakt geen deel meer uit van de redactie van deze wijkkrant. Ze is namelijk verhuisd naar Nibbixwoud, nadat ze 35 jaar in Purmerend heeft gewoond; eerst twee jaar in de Purmer-Noord en daarna in de Gors. Vóór haar vertrek interviewden we haar.

van de wijkkranten en de steun aan P3.

Voorts ben ik actief geweest bij het project Ogen en Oren. En ik heb deel uitgemaakt van de HOP-groep, die een ontmoetingsplaats voor honden in de wijk probeert te realiseren. Verder heb ik meegedaan met het opruimen van zwerfvuil. Dat deed ik langs het Oudelandsdijkje tussen de 'busbrug' en de fietsbrug naar de Purmer-Zuid. Ik hoop maar dat iemand uit de buurt of één van de lezers van de wijkkrant (ik haal zelf de wijkkrant altijd bij de Plus omdat we die hier niet in de bus krijgen) dat gebied van me gaat overnemen. Ik hoop zó dat er statiegeld op plastic flesjes en blikjes komt, want dat zou de hoeveelheid zwerfvuil drastisch verminderen. Je hebt gezien hoe veel succes het heeft gehad toen mensen in de winkel tien cent moesten gaan betalen voor een plastic tas."

Wat heeft Nibbixwoud wat de Gors niet heeft?

"Schone lucht. Daar is geen fijnstof zoals hier, en die is slecht voor mijn gezondheid. En het is een rustige kleine gemeenschap. Mijn man Gerard en ik waren al een tijdje op zoek naar een kleinere woning, maar dan wel in een dorp met goed openbaar vervoer en winkels in de buurt. Dat is in Nibbixwoud allemaal voorhanden. Met de bus ben je zó in Hoorn. In het dorp is een Albert Heijn, en even onder de A7 door en je bent in het winkelcentrum van Wognum."

Dus je zal de Gors niet missen?

"Jawel hoor; ik heb hier heel veel mensen leren kennen. Zo zal ik bijvoorbeeld de hobbygroep op woensdagochtend in buurtpunt de Gors missen. Maar dat geldt ook voor het uitzicht op en over het slootje achter ons huis in de richting van het Oudelandsdijkje."

Sinds wanneer zat je in de redactie van de wijkkrant?

"Ergens in de jaren negentig werd de wijkkerngroep opgericht en daar maakte ik deel van uit, en daarmee ook van de redactie van de wijkkrant. Daar ben ik na een paar jaar mee gestopt, maar toen de wijkkrant ongeveer zes jaar geleden dreigde te worden opgeheven omdat er geen redacteuren meer waren – alleen fotograaf Wanda Jacobs is er vanaf het begin bij - heb ik me weer aangemeld."

Je bent toch op veel meer gebieden actief geweest?

"Ik heb deel uitgemaakt van de raadscommissie sociale zaken – niet in de afgelopen zittingsperiode, maar in de periode daarvóór. En ik ben actief geweest voor GroenLinks. Ik vind het heel jammer dat die partij hier verdeeld is geraakt na het afhaken bij de vorming van een nieuwe coalitie. Ik ben bang dat het nieuwe college ook weer een bezuinigingscollege wordt. Hopelijk gaat dan niet ten koste



Even terug naar Nibbixwoud. Dat ligt in een van oudsher katholieke enclave, en dat is niet jouw geloof.

"Ik ben protestant, maar heb ook altijd veel contact gehad met mensen met een ander geloof, en dat zal in Nibbixwoud niet anders zijn. In Purmerend was ik actief voor de Missionair Oecumenische Gemeenschap, met daarin mensen met verschillende geloofsrichtingen. Bij geloven gaat het er om hoe je met je medemens en met de wereld omgaat. Dat geldt voor elk geloof. Je moet andere culturen leren kennen en daar voor openstaan."

Welmoed,

De redactie wil je - en we zijn zo vrij te veronderstellen: ook namens de lezers van de wijkkrant - hartelijk danken voor de vele werkzaamheden die je voor de gemeente, voor de wijk en natuurlijk vooral voor onze wijkkrant in al die jaren hebt verricht. En uiteraard wensen we jou en Gerard veel geluk in je nieuwe omgeving!

BANJER COLUMNIST

Twee wijkkranten geleden vroegen we wie columnist van onze wijkkrant zou willen worden.

U dacht wellicht dat zich daar geen hond voor zou melden, maar dat gebeurde wél. Er bleek toch animo voor te zijn, onder meer van Banjer. De keuze is op deze herdershond gevallen. Honden zijn heel slim, maar weten niet alles, dus geeft zijn baas telkens wat extra informatie onder het verhaal. Zijn eerste bijdrage vindt u hieronder.

Gors-verhalen van een herdershond



Achterklep gaat open. “Kom maar, Banjer, we zijn er Station Purmerend.”

Station Purmerend???
Het hoofdstation van Purmerend????
Is dit HET station van Purmerend? Maar dat hoort

toch eigenlijk bij de Wijkkrant Centrum? “Nee Banjer het perron Purmerend > Hoorn/Enkhuizen ligt aan het Beatrixplein en dat is de Gors!!” Ok, dan mag ik er verslag van doen in deze wijkkrant.

Nou, die Gorskant van het station stelt niet veel voor. Als ik omhoog kijk, zie ik op het perron hoog boven me een glazen wachthokje. Dan een hele tijd niets bijzonders en dan een glazen kooi: de liften. Daarnaast is een fietstunneltje met het jaartal 1990 er op. Er is hier beneden een bushalte voor verschillende buslijnen, een parkeerplek voor zo'n 60 auto's en een taxistandplaats (meestal zonder een taxi). Voilà Station Purmerend!!

Jeetje wat zitten er veel platgetrapte kauwgompjes op de straatstenen! Een ruk aan mijn riem maakt me duidelijk dat ik dáár van af moet blijven.

Als ik met mijn baasje naar boven het perron op loop, ben ik blij dat ik aan de overkant - de Centrumkant dus, het 'echte' station dus - een beetje meer luxe zie: een restaurant. Maar daar mag ik niet komen.

Vanaf het Gorskant ziet het Beatrixplein er wat beter uit. Naast de parkeerplaats zie ik ineens een kleine rotonde met een modern standbeeld, omringd door groene beplanting. Hier kunnen de bussen gewoon omheen rijden, zodat ze niet hoeven te keren. Ik zie ook een lange fietsenstalling en die is niet voor niets gebouwd, want er staan veel fietsen in. Alleen die fiets met dat kromme wiel en afgerukte zadel valt uit de toon; óók nog lege banden. Vandalisme! Het stemt me verdrietig. Zoiets doe je toch niet?

Ineens hard gejuich. Wat is dat nou? Een groepje jongens blijkt aan het voetballen te zijn op een afgerasterd basketbalveldje. Dat is leuk..... mooie bal trouwens!! Die bal ... dat lijkt me wel wat, maar mijn aandacht wordt afgeleid door een klein pekinneesje, dat in het gras aan de andere kant van de afrastering van het perron mijn aandacht probeert te trekken. Met haar wollige staartje

heen en weer zwaaiend en haar neus laag bij de grond springt ze van links naar rechts om me uit te dagen om te komen spelen. Maar ik merk dat ze mij eigenlijk helemaal niet nodig heeft, want er rennen veel meer honden over een heel lange grasstrook naast de treinbaan. Het is er veilig spelen, want de treinrails zijn afgeschermd met hoge beplanting. Bossages en hoge bomen zorgen er voor dat de honden niet naar beneden kunnen vallen, want de treinbaan ligt veel hoger dan de straat. Terwijl hun baasjes met elkaar staan te praten, buitelen de honden over mekaar, snuffelen dat het een lieve lust is of verdwijnen tussen de bossage.

“Nee, nou niet Banjer volgende keer mag je daar ook spelen. Hup naar binnen.” Zonder dat ik het heb gemerkt is de trein naar Hoorn komen aanrijden en - gehoorzaam als ik ben - spring ik naar binnen. Ik hoop dat we iets leuks gaan doen in Hoorn.



Tot een volgende keer en een high-five van Banjer. ●

Het eerste station in Purmerend (traject Purmerend-Amsterdam) werd in mei 1884 geopend. Het eerste perron had één spoor. Het tweede perron had twee sporen met daarachter twee rangeersporen voor goederenvervoer. Na de opening werd met het traject Hoorn/Enkhuizen begonnen. In 1886 reden er al (goederen)treinen naar Enkhuizen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het stationsgebouw gesloopt. Het huidige - in 1958 gebouwde - stationsgebouw is door architect K.F.G. Spruit ontworpen. Dat was nogal speciaal, want normaal gesproken werd nooit een architect van buitenaf in de arm genomen. Tot 1 februari 2008 kon in de 'stationshal' een treinkaartje gekocht worden. De laatste jaren echter alleen 's ochtends van 07.00 tot 11.00 uur. Op dit moment wordt er een maquette gemaakt van het oorspronkelijke stationsgebouw; in samenwerking met de Vereniging Historisch Purmerend.

BOSMANMOLENTJE OP DE KINDERBOERDERIJ

Vorig jaar meldden we dat het “Bosmanmolentje” uit het Gorsebos zou worden verwijderd, gezien de staat waar de molen in verkeerde. Bovendien had de watermolen al jaren geen functie meer.

De gemeente besloot toen, in samenwerking met de wijkkerngroep, de molen te verplaatsen naar de kinderboerderij. Daar zou de molen gerestaureerd worden. Het idee was om dit op een educatieve wijze te doen door kinderen daarbij te betrekken. Dat is inmiddels gebeurd. Zie de verschillen op de foto's. ●





DE BIEB OP DRIE

de Bibliotheek
Waterland

Hieronder volgt weer wat van de website overgenomen informatie over activiteiten van de bibliotheek, gevestigd aan de Waterlandlaan 40. Wie meer wil weten, verwijzen we naar die site: www.bibliotheekwaterland.nl.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Voorlezen

Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur. Kinderen van drie tot zes jaar kunnen iedere woensdagmiddag aanschuiven bij het voorlezen. Iemand van de bibliotheek leest een mooi, spannend, grappig of gewoon leuk boek voor.

Digitale bronnen in de bibliotheek

Iets opzoeken in een online woordenboek of encyclopedie? Bladeren door gedigitaliseerde edities van dag- en weekbladen? Eindeloos muziek luisteren? Kijken of er een uittreksel of recensie van een bepaald boek is? Of liever je kennis oprispen en je vaardigheden vergroten? Kom dan naar de bibliotheek. Op de computers die er staan kun je een groot aantal digitale bronnen raadplegen; gratis, of je nu bibliotheeklid bent of niet.

Inlooppreekuur voor slechtzienden

Eens per maand op maandag van 14.00 tot 16.00 uur. Maandelijks is een medewerker van Koninklijke Visio aanwezig voor informatie en advies over slechtziendheid en blindheid. Gaat u slechter zien en ondervindt u hiervan hinder in uw dagelijks leven? Kom dan gerust langs op dit inlooppreekuur. De volgende data zijn 23 juli, 24 september, 22 oktober en 26 november. ●

Cursussen in het archief

Op 28 september staat in het Waterlands Archief weer een cursus Lezen van oud schrift voor beginners op het programma. De bedoeling is dat er in februari 2019 een cursus voor gevorderden van start gaat.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in zeventiende- en achttiende-eeuwse handschriften. Aan de hand van oude documenten uit het Archief leert u de letters herkennen en de betekenis van oude, bijna vergeten woorden. Aan de orde komen ook de soorten documenten: wat is bijvoorbeeld een resolutie of een attestatie? Daarbij besteedt de cursus aandacht aan de archieven zelf: door

wie en waarom werden ze gevormd en wat kun je er in vinden? Ook in het verleden werden stad, dorp en polder bestuurd, werd belasting betaald, werden rechtszaken gevoerd, huizen gekocht en erfenissen verdeeld. Er werd gezorgd voor de weeskinderen en er werd gedoopt, getrouwd en begraven. Veel hiervan is opgeschreven en bewaard gebleven. Het zelf kunnen lezen van de oude documenten brengt de geschiedenis wel heel dichtbij!

De lessen worden om de week gehouden, zodat u tussendoor voldoende tijd heeft om u voor te bereiden op de volgende les, want het lezen van oude handschriften is een kwestie van heel veel oefenen.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en kan doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen.

Tijd: Vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, om de week.

Data: 28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december, 11 januari en 25 januari.

Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.

Kosten: € 85,- inclusief lesmateriaal.

Voor informatie en aanmelden: Mathilde Kors, 0299-411541 of: m.kors@waterlandsarchief.nl.

Cursus Genealogie voor beginners

Op 19 oktober start de cursus Genealogie voor beginners. Bent u ook nieuwsgierig naar uw roots? Heeft uw familie bijvoorbeeld altijd al in de regio Waterland gewoond, of kwam die juist van verre? Wat waren hun namen, wat deden ze voor de kost, waren ze rijk of juist arm? Door onderzoek te doen naar uw familiegeschiedenis komt het verleden op een heel persoonlijke manier tot leven.

In zes lessen leert u een genealogisch onderzoek opzetten en de basisbronnen voor genealogisch onderzoek gebruiken: burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafboeken. Daarnaast maakt u kennis met registers van vestiging en vertrek en met notariële en oud-rechtelijke archieven. In de cursus is met name aandacht voor specifiek regionale bronnen.

In de laatste les is een genealogisch specialist van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Zaanstreek Waterland aanwezig om specifieke vragen te beantwoorden en krijgt u een rondleiding door de depots van het Waterlands Archief.

Tijd: Vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, om de week.

Data: 19 oktober, 9 november, 23 november, 7 december, 21 december en 18 januari.

Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.

Kosten: € 65,- inclusief lesmateriaal.

Docenten: Waterlands Archief en NGV.

Voor informatie en aanmelden: Mathilde Kors, 0299-411541 of: m.kors@waterlandsarchief.nl.

Website

Er staat nog veel meer interessante informatie op de website van het Archief; te veel om hier op te noemen, maar eenvoudig te vinden.

Openingstijden

Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur, ook in de vakantieperiode. ●

Activiteiten de Hoekstee

Beatrixplein 43

◆ WOENSDAG

Koffieochtend

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.

Kosten: € 2,- voor niet-bewoners per maand voor de zaal.



Creatieve instuif

Iedere woensdagochtend van 11.00 tot 13.30 uur.

Kosten: € 0,50 per keer voor het materiaal en € 2,- per maand voor de zaal.

Opgave is niet nodig; u kunt altijd binnenlopen.

In de zomervakantie zijn we gesloten; we starten weer op woensdag 5 september. Bel voor meer informatie met Ria: 0639310750.

◆ Donderdag

Klaverjassen

Iedere donderdag van 19.30 tot 23.30 uur.

Kosten: € 2,- contributie en € 2,- per maand voor de zaal.

Koffie/thee: € 0,50.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens kijken of dit iets voor u is!

Hoewel de Hoekstee geen buurtpunt meer is, kunnen niet-bewoners en nieuwe club(je)s nog steeds gebruikmaken van de recreatieruimte, die ook te huur is voor activiteiten zoals vergaderingen en verjaardagen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Rob Spaargaren, telefoon 0644716710.

Activiteiten Buurtpunt de Gors

Hoornblad 2-4

◆ Woensdag

Creatieve koffieochtend, gratis

Koffie drinken terwijl u ook lekker creatief bezig bent? Dit kan iedere woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. U neemt gewoon uw eigen werkje mee.



Heeft u interesse en/of wilt u horen of het in de zomer ook doorgaat? Bel dan met Suzanne: 0624604434.

◆ Iedere derde dinsdag van de maand

Koken met Sjaak en Larry

Iedere derde dinsdag van de maand organiseren Sjaak en Larry, samen met andere buurtbewoners, een smakelijke kookworkshop in de Gors. Ook u bent van harte welkom voor het helpen bereiden van een driegangenmenu. Let op: niet in de zomervakantie!

Kosten: € 6,-.

Tijdstip: van 17.00 tot 20.00 uur.

Informatie: Sjaak Sengers, korrie7@gmail.com.

Anmelden: minstens twee dagen van tevoren op

bovenstaand e-mailadres.

Maximaal tien deelnemers en vol is vol.

Heeft u zelf een idee voor een activiteit in buurtpunt de Gors en wilt u daarbij ondersteuning, neem dan contact op met Jozien Zandbelt van Clup Welzijn, e-mail: j.zandbelt@clup.nl. ●

VOLGENDE WIJKKRANT

De volgende wijkkrant verschijnt op 4 oktober. Dan pas? Ja, dan pas. Omdat alle wijkkranten op dezelfde datum worden verspreid en enkele redacties er vanwege de vakantie niet in slagen eerder een krant te maken, verschijnt ook onze editie pas op 4 oktober. Dus krijgt u bijna drie maanden geen wijkkrant. Jammer, maar daar kan onze redactie helaas niets aan veranderen.

Waar haal ik de wijkkrant als ik hem niet heb gekregen?

In de vorige wijkkranten lieten we u al weten dat het bezorgen van de wijkkranten niet altijd vlekkeloos verloopt. We herhalen dus nog maar eens wat we al eerder hebben vermeld: als u geen wijkkrant hebt ontvangen, kunt u in de bibliotheek, het Waterland Ziekenhuis en de Plus in Winkelcentrum Zwanebloem een exemplaar ophalen.

In de bieb en het ziekenhuis liggen ook exemplaren van de andere wijkkranten. U kunt die dus allemaal lezen! Wees er wel op tijd bij, want bijvoorbeeld in de bieb is het vak met die van het Centrum al snel leeg. ●

KEN JE WIJK

Waar is dit?

Op de foto in onze vorige krant zag u Klaproos/Wilgenroos, genomen vanaf het Rietsingelpad. We ontvingen liefst achttien goede oplossingen. Na loting gaat de VVV-cadeaubon van vijftien euro naar Herman Deddens, Muurvaren 85. Van harte gefeliciteerd!



Hier de nieuwe, veel lastigere opdracht. Stuur uw oplossing binnen twee weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. ●

COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding.

E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Redactie: Wanda Jacobs (foto's) en Bouwe Meijn, met medewerking van Hans Been van de wijkkerngroep.

Bijdragen: Cecile Righart (column) en Rob Spaargaren (Hoekstee).