

Van de redactie

De redactie van uw wijkkrant wenst u allen een gelukkig en hopelijk gezonder nieuwjaar toe. Het jaar is stil gestart met een loc down die inmiddels is verlengd tot in februari. We hopen dat de maatregelen op het moment van het bezorgen van de wijkkrant weer zijn versoepeld. We willen dit jaar weer graag nader kennismaken met u als buurtbewoner. Zoals uit deze krant blijkt heeft onze nieuwe redacteur een boeiend interview gemaakt met buurtbewoner Wolter van Velden. Wilt u ook graag worden geïnterviewd neem dan contact op met de redactie van de wijkkrant (wijkkrantpurmernoord@gmail.com), dan nemen wij contact met u op. Wij wensen u veel leesplezier toe.



Nieuwjaarsgroet

2020 was een heel zwaar en voor ons allen een vreemd jaar dat wij achter ons hebben gelaten.

Beste bewoners van Purmer-Noord,

Veel inwoners van onze stad zijn besmet geraakt met het coronavirus en ziek geworden en velen hebben dit niet overleefd of zijn nog steeds bezig met het herstel. Ik wens de nabestaanden veel sterkte en de zieken een voorspoedig herstel.

De feestdagen zijn voor ons anders verlopen dan wij gewend waren. Geen familiebezoek, niet met de hele familie aan tafel, maar met maximaal 3 bezoekers buiten het eigen gezin om op 1 dag. Uit eten of ergens wat gaan drinken als je erop uit wilde gaan kon helemaal niet. Wat wel kon en nog steeds mogelijk is, is het online winkelen in de stad. Ja dat natuurlijk wel bij de lokale ondernemers. De ondernemers zijn druk bezig om zo goed mogelijk online zichtbaar te zijn, zodat wij met elkaar lokaal kunnen bestellen. Dat is van groot belang om de winkels en de horeca niet failliet te laten gaan en wij straks weer kunnen fysiek gaan winkelen. Weer gewoon wat eten en drinken en lekker genieten van onze mooie stad. De gemeente en ik als wethouder economie/ werk en inkomen doen er alles aan om de ondernemers en mensen die geen werk hebben zo goed als mogelijk te ondersteunen.

De wijkwinkelcentra zijn van groot belang. Niet alleen voor uw dagelijkse boodschappen maar ook voor kleding, verzorging, schoen- en kleding reparatie maar ook voor uw bloemetje en boek en kantoor mogelijkheden. Blijf daarom uw winkelier trouw.

Om het virus zo snel als mogelijk de kop in te drukken is het van groot belang dat iedereen zich laat vaccineren. Als dat gaat lukken dan is de kans groot dat de besmetting snel zal afnemen en veel maatregelen worden versoepeld of komen te vervallen. Dan kunnen wij met elkaar het gewone leven weer oppakken. Maar

dan moeten we het wel allemaal doen.

Ik hoop dat zo min mogelijk inwoners door de Coronacrisis in financiële dan wel fysieke problemen zijn gekomen. Mocht dit wel het geval zijn en u denkt dat u hulp nodig heeft omdat de problemen zich opstapelen neem dan contact op met de gemeente. Wij kunnen dan samen met u kijken naar de mogelijkheden om eruit te komen.

Ook als u werkloos bent geworden kunt u zich aanmelden bij de gemeente voor ondersteuning naar het vinden van een nieuwe baan. Om- en bijscholing behoren tot de mogelijkheden.

Als iedereen even om zich heen kijkt en ook de naaste burens of bekenden een steuntje in de rug kan geven dan moet het gewoon lukken dat wij deze crisis overwinnen.

Ik wens u allen voor 2021 het allerbeste toe en denk erom gezondheid blijft het belangrijkste.

Mario Hegger.



Voorlopig nog leven met Corona

Ik hoop dat u ondanks Corona en aangekondigde maatregelen een leuke en een mooi kerst en nieuwjaar hebben gehad. Wij moeten met zijn allen nog even volhouden, hopelijk duurt niet zo lang meer dat wij van deze virus

af zijn. Maar voorlopig moeten wij er nog mee leven. In begin van pandemie dacht ik zelf ook dit is een grapje of een politieke spelletje was, maar toen ik zelf begin november ziek werd en positief getest was, besefte ik dat dit een serieuze zaak en geen grap. Ik werd behoorlijk ziek en moest 10 dagen thuis onder quarantaine, gelukkig na twee weken werd ik beter en kon langzaam aan het werk.

Ik wil u allen vragen en verzoeken om deze ziekte / virus serieus te nemen en te doen wat de overheid, RIVM of GGD aan ons vraagt. Wij kunnen alleen met zijn allen, burgers en overheid deze ziekte onder knie krijgen. Helaas deze aanpak werkt eenzijdig niet, alleen samen kunnen wij winnen.

Wij als sociaal werkers en andere hulpverleners willen u graag helpen bij uw problemen en vragen maar wij moeten ook rekening houden met maatregelen en kunnen u alleen op afspraak basis u helpen. Voorlopig zijn al onze centra januari gesloten en is geen inloop maar u kunt via het sturen van e-mail naar purmer@swtpurmerend.nl of bellen naar 0299 480 630 voor het maken van een afspraak, dan helpen wij u graag.

Ik wens u allen een mooi, goed en een gezond jaar toe.

tot volgende keer,
Mehmet Uygun.



Interview met Wolter van Velden, 84 jaar



Ik wil jullie graag laten kennismaken met Wolter van Velden. Hij is weduwnaar, heeft één zoon en woont nu 6 jaar in de Purmer Noord. Ik had een bijzonder en boeiend gesprek met een man die blij was met een bezoek en de aandacht voor zijn levensverhaal.

Ik heb keuzes moeten maken bij het uitschrijven omdat het gewoon teveel was voor één artikel. Hij werd in 1936 geboren in de Pirolastraat Amsterdam Noord. Het gezin bestond uit vader, moeder en 7

kinderen. Wolter ging naar de Azaleaschool voor basisonderwijs. Voor de oud Noord Amsterdammers onder ons, hij kreeg les van Meester Nobben, Juffrouw Bout en Juffrouw Roele. Wolter kon goed leren maar kon niet naar het vervolgonderwijs. Het gezin van Velden leefde in diepe armoede, er was niets en ze hadden niets, dus na de lagere school moest hij geld verdienen om het gezin financieel te ondersteunen. Meester Nobben vond het erg dat hij niet naar het vervolgonderwijs kon. Wolter kon goed tekenen, dus kreeg hij het advies om als leerling het drukkersvak in te gaan. Daar werd zijn tekentalent onderkend en ontwikkelde hij gaandeweg zijn specialisatie, reliëf etiketten, maken. Hij klom op van leerling, voorman, chef en later bedrijfsleider. Om dat te bereiken ging Wolter, naast zijn werk, 3 jaar naar de Kunstnijverheid School (nu Rietveld Academie) in Amsterdam. Ook deed hij de avond MAVO.

Werkzame leven

In zijn functie van bedrijfsleider kwam hij in conflict met zichzelf en zijn werkgever. Bedrijfsleider zijn, noemt hij een pisaalfunctie, "gevoelsmatig hoor je niet bij de bazen maar ook niet meer bij de arbeiders, die jarenlang zijn collega's waren geweest". Hij kwam onder grote druk te staan, achtte zich niet geschikt voor de functie, vanuit zijn socialistische levensvisie: "wij (de werknemers) hard werken en het bedrijf succesvol maken voor een fooi en zij (de werkgever/eigenaar) het grote geld opstrijken". Het conflict met de baas escaleerde en hij nam op staande voet ontslag. Hij werkte een jaar voor de PvdA bij de Arbeiderspers, als graficus verzorgde hij de opmaak van het "Vrij Volk". De uitgeverij is volgens Wolter, door mismanagement naar de Filistijnen geholpen.

Via, via kwam hij bij de PTT terecht, ook daar begon hij onderaan de ladder en werkte zich op tot mentor/opleider van loketambtenaren. Even had hij het ook daar moeilijk, toen hij geconfronteerd werd met werkloze academici die hij moest gaan opleiden. Hij was onzeker en had het gevoel dat ze op hem neerkeken: "het lulletje zonder academische vorming, die hun iets

moest leren". Dankzij een begripvolle chef kwam hij door deze fase heen. Vanwege zijn vakkennis en persoonlijkheid verdiende en kreeg hij respect van de mensen waar hijzelf zo tegen opkeek (mijn interpretatie van zijn verhaal). Tot zijn pensionering bleef hij naar ieders tevredenheid bij de PTT/PostNL werken. Idealist en Socialist in het hart en nieren. Wolter is 66 jaar actief lid van de Partij van de Arbeid, geëerd met de Willem Drees penning (grondlegger van de huidige A.O.W.) en van de (Nederlandse Vak Vereniging) NVV/FNV.

Zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid, strijdbaarheid en verzet tegen onrecht is hem met de paplepel ingegeven. Zijn vader was hoofdbestuurder bij de NVV en in de oorlog lid van het verzet (Landelijke knokploeg Amsterdam). Over wat het betekent om als kind de 2e Wereldoorlog mee te maken, en hoe het leven van een kind dat in armoede opgroeit eruit ziet, kan ik nog een heel artikel schrijven aan de hand van dit interview. Dat geldt trouwens ook voor zijn belangstelling en politieke inspanningen voor alternatieve energiewinning, het cultiveren van de Noordzee, en zijn afschuw van windmolenparken op de Noordzee. Wellicht kunnen deze onderwerpen op een later moment aandacht krijgen.

Wolter werd op zijn 18e jaar, door zijn vader, lid gemaakt van de PvdA en van de Jeugdbeweging "Jonge Strijd" van het NVV/FNV. In zijn functie van jeugdleider leerde hij zijn vrouw, een schippersdochter, kennen. Het was liefde op het eerste gezicht, ze trouwden, hadden samen een goed leven en zijn altijd bij elkaar gebleven, 16 jaar geleden overleed zijn vrouw aan borstkanker. Wolter heeft altijd vrijwilligers werk gedaan, vroeger voor de Partij en de Vakbond (o.a. actief in de sigarettenfabriek in Amsterdam Noord, de Britisch American Tobacco Company), pamfletten plakken borden maken, eigenlijk van alles en nog wat. Samen met een bevriend partij/vakbondslid deed hij huisbezoeken, om mensen met financiële en sociale problemen, vaak samenhangend met armoede, met raad en daad bij te staan. En nog steeds als het nodig is komt hij in actie, en met succes, voor behoud van bomen in zijn buurtje.

Wolter was bestuurslid van de Stichting Eigenwijks, overkoepelend orgaan van buurthuizen, buurtinitiatieven en intermediair van de Gemeente. Het was in de roerige jaren '90 met veel rellen, sociale onrust, kinderen met vuurwapens, drugsproblematiek, diefstal, straatovervallen, vernielingen en bedreiging van politici, politie en welzijnswerkers. In 1998 escaleerde de problemen gigantisch. Hier ontstond het begin van beleid om Buurtvaders in te zetten om het wangedrag van jongeren onder controle te krijgen.

Hoe kijkt u nu tegen de PvdA aan?

Zo jammer.. er zijn grote fouten gemaakt toen zij in de onderhandelingen voor regeringsdeelname niet de idealen van de Partij centraal hebben gesteld. Daar zijn we hard voor afgestraft en we zitten nu in de fase van puinruimen en herstel. Hij denkt dat het uiteindelijk wel gaat lukken als de partij terugkeert naar haar uitgangspunten. Ach ja, als je jong en idealistisch bent, denk je dat je de wereld kunt veranderen, maar met het klimmen der jaren

wordt je wijzer en meer bescheiden.

Het is bijna niet te geloven, maar Wolter heeft naast al het bovengenoemde, ook nog tijd voor hobby's binnen en buitenshuis. Zingen, hij is lid van het Purmerends Mannenkoor. Helaas kan door Corona nu niet worden gerepeteerd en worden festiviteiten vanwege het 25 jarig jubileum uitgesteld. Gelukkig houdt hij ook van muziek luisteren. Hij verzamelt treinen, maar kan ze nog niet laten zien omdat hij zijn treinkamer opnieuw wil opbouwen/inrichten. Zijn grote passie in de wintermaanden, modelbouw van zeilschepen, monnikenwerk, kun je wel zeggen. Prachtige schepen heeft hij in miniatuur nagebouwd.



En dan het hier en nu, wat betekent Coronatijd voor hem in het dagelijks leven? Het is een moeilijke en zware tijd, ook voor hem persoonlijk. Zijn enige zoon van 53 jaar heeft hij al maanden niet gezien omdat hij Corona heeft evenals zijn schoondochter. Zijn zoon lag (tot vandaag 9 januari) in het BovenJ ziekenhuis aan de beademing, niet meer op IC maar op een acute afdeling. Wolter is zich kapot geschrokken en was bang om hem te verliezen. Zijn hoop op een goede afloop is bewaarheid, hoewel zijn zoon

nog een lange weg van revalideren te gaan heeft. Kleinkinderen heeft hij niet, zijn vrouw, veel familieleden ook schoonfamilie en vrienden zijn overleden. Hij heeft nog een broer en zus, en een paar neven, maar die wonen niet in de buurt en zijn ook op leeftijd. Hij slaat zich er wel doorheen, is heel voorzichtig en houdt afstand. Hij maakt elke dag een wandeling buiten, na het rusten, doet hij zijn dagelijkse boodschappen en dat is het contact met de buitenwereld. Soms komt zijn buurvrouw koffiedrinken, hij let ook een beetje op haar.

Met wat huishoudelijke hulp doet hij nog zelfstandig zijn huishouden en kookt (kan hij goed) elke dag voor zichzelf. Hij heeft wel zo zijn kwaaltjes, pijnlijke hier, pijnlijke daar maar niet levensmoe, nog lang niet, verzekert hij mij. Wat hem frustriert is dat hij merkt dat hij soms wat vergeetachtig wordt en wijt dat aan de narcose die hij kreeg. In de afgelopen jaren werd hij vijf keer geopereerd. Hoe moeilijk het ook is, hij heeft voor zichzelf toch zijn hele huis in kerstfeer gebracht inclusief kerstboom en een mooie voor 4 personen gedekte kerststudeertafel met alles erop en eraan. Nee, hij verwacht geen gasten, maar soms moet je jezelf maar in de maling nemen, om het een beetje leuk te hebben, "gewoon, omdat ik gek ben op de kerstfeer in huis, zegt hij".

Tot slot herhaal ik hier nog maar eens de oproep van onze regering, houd vol, houd afstand, blijf gezond en kijk wat meer om naar mensen/buren, familie en vrienden die alleen wonen. Want het valt niet mee om dag in dag uit alleen te zijn!

Joke Soederhuizen-van Loenen

Wijkagenten in coronatijd

Wat is het toch een vreemde tijd... Met vreemd bedoel ik dan ook soms eenzaam, spannend, beklemmend, en soms zelf gewoon doodeng.

Zelf heb ik een volwassen kind met autisme, dat het juist weer een erg prettige tijd vind. Een tijd met 'heel weinig ongemakkelijke sociale contacten', zoals ze dan zegt. Zo zie je maar, het kan heel divers zijn.

Kelly en ik, de wijkagenten van de Purmer-Noord, maken dagelijks dezelfde ongemakken mee als iedereen. We hebben, met onze kinderen en in mijn geval zelfs kleinkinderen, een gezin te onderhouden en moeten net als velen van ons thuis lesgeven, zorgen voor zieke ouders dan wel grootouders en hebben dus exact dezelfde uitdagingen en problemen waarmee elke Nederlander nu te maken heeft. Ook op het politiebureau is het niet meer zoals anders. Er zijn al aardig wat collega's uitgevallen met corona en/of verschijnselen daarvan. Sommige collega's willen niet als duo op één auto en anderen vinden dit geen probleem. Wijkagenten doen nagenoeg geen huisbezoeken meer en overleg met netwerkpartners gaat tegenwoordig alleen via Teams. Elkaar warm 'ontmoeten' is er niet of nauwelijks meer bij. En als ik dan buiten toch iemand spreek, draag ik een mondkapje. Erg onpersoonlijk, maar helaas voorlopig nodig. Het aantal overlastmeldingen in de Purmer-Noord is sterk afgenomen, wat natuurlijk ook te maken heeft met de lockdown en het feit dat veel winkels dicht zijn. Gebeurt er dan helemaal niets meer in de wijk? Was het maar zo een feest. Hoewel sterk minder dan in voorgaande jaren zijn er bijvoorbeeld nog steeds woninginbraken. Laten we dus scherp blijven en alle verdachte situaties gewoon aan de politie blijven doorgeven. We rijden liever tien keer voor niets dan één keer te laat.

Wat we heel mooi vinden om te zien is hoe mensen elkaar toch helpen. Dit gebeurt middels buurtbibliotheken, boodschappen doen voor elkaar en alle mooie, warme zaken die geregeld worden via de sociale media. Ondanks we zelf niet actief deelnemen aan facebook, kijken we wel mee. Wat we daar over ook willen meegeven is het volgende. We zien geregeld zaken op facebook staan als fietsen of brommers die in de wijk worden aangetroffen, of zaken als mensen die zich verdacht gedragen in delen van de Purmer-Noord. 'De politie doet hier niets mee', staat er dan wel eens bij. Maar als ik deze informatie dan bekijk in onze systemen, vind ik die nergens terug. Zaken melden op facebook, rekening houdend met elkaar natuurlijk, is prima, maar geef zaken dan ook door aan de wijkagenten via johnny.hagenaar@politie.nl of kelly.bak@politie.nl.

We hopen dat alles snel weer terug kan naar het oude en dat we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. Tot die tijd: houd vol, blijf gezond en blijf melden bij de politie!

Johnny Hagenaar en Kelly Bak,
wijkagenten Purmer-Noord.

Verkiezing mooiste Kerstversiering 2020

De wijkerngroep Purmer Noord heeft in samenwerking met de wijkmanager M. Horsthuis en wijkwethouder M. Hegger het idee geopperd om de mooiste kerstversiering in de Purmer Noord te belonen.

Drie dagen lang zijn de leden van de Wijkerngroep Purmer Noord door de Purmer Noord gelopen en gereden. Opzoek naar de mooiste Kerstversiering. Gekeken werd naar originaliteit, kleur en uitstraling van de voorstelling of verlichting.

De prijswinnaars van de mooiste kerstversiering van de Purmer Noord zijn bekend.

Uit de 12 geselecteerde foto's, verzameld door de wijkerngroep leden, heeft de wijk wethouder M. Hegger er 4 uitgekozen.

De eerste prijs is voor de: Speelwagenstraat 48



De tweede prijswinnaar is: Pottenbakkerstraat 49



De derde prijswinnaar is: Bunderstraat 25



De vierde prijswinnaar is : Papaverstraat 41



De prijzen zijn op zaterdag 16 januari 2021 bij de winnaars aan de deur afgegeven, dit in verband met de veiligheid voorschriften die gelden met het Covid 19 virus. Ook dit jaar zullen wij prijzen gaan geven aan de mooiste straat / kerstversiering in de Purmer Noord.

COLOFON

Redactie: Hans Pels, Peter Klappe, Joke van Loenen.

E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com

Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com

Drukwerk: Werkom

Contactinformatie

Voorzitter wijkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23

E-mail wijkerngroep: www.kerngroeppurmernoord@hotmail.nl

Website www.kerngroeppurmernoord.nl

Wijkwethouder: Mario Hegger, Telefoon 0299 452 452

Wijkmanager: Misja Horsthuis, Telefoon 0299 452 452

Wijkadviseur: Mehmet Uygun, Telefoon 06 150 006 23

E-mail: m.uygun@clup.nl

Sociaal Wijkteam, telefoon 0299 452 385

E-mail: www.wijkpuntpurmer@gmail.com

Wijkagenten: Johnny Hagenaar en Kelly Bak,

Telefoon 0900 8844

E-mail: johnny.hagenaar2@politie.nl, Twitter: @PJonhnypr,

Instagram: wijkagentjohnnyhagenaar

Kelly Bak Telefoon 0900 8844

E-mail: www.politie.nl, instagram: @pol_wijkagent_bak

en via twitter: @pol_bak