



Even voorstellen: redactielid Marije Zeeman

Marije Zeeman is het nieuwe redactielid van de Wijkkrant Wheermolen. Als langjarig redacteur, die al heel wat oproepen tot versterking heeft geschreven, ben ik uiteraard heel blij en verheugd met deze aanwinst. Toch begin ik

deze editie met op de voorpagina... ook weer met een artikel met een oproep voor nog meer redactieleden.

Het verdwijnen van de Wijkkrant Weermolen komt steeds dichterbij, omdat ik waarschijnlijk binnenkort noodgedwongen stop. Ik ben immers op een leeftijd dat ik de werkzaamheden voor de krant vanwege gezondheidsredenen moet gaan afbouwen. "Na een telefonisch gesprek met Henk de Kruijf heb ik dan ook besloten de redactie te komen versterken. Ik heb er echt zin in, maar heb tegelijkertijd aangegeven dat ik het zeker niet alleen kan. Wellicht heb je een eerdere oproep gezien en twijfel je, of heb je de oproep niet gezien, maar spreekt het schrijven van korte berichten over de wijk je wel aan."

Belangstelling

Een groot schrijftalent hoef je niet te zijn, wel vragen we een beetje van je tijd. Nu is dat maximaal acht uur per maand, maar zeker weten minder als er meer vrijwilligers zijn. Wat vooral telt is belangstelling voor alle mooie dingen die in onze wijk gebeuren en de uitdagingen waarvoor we met elkaar als wijkbewoners staan. Als redacteur lever je een actieve bijdrage door het aanleveren van een tekst en/of foto's over ontwikkelingen, gebeurtenissen, activiteiten en meer zaken die plaatsvinden in zowel Wheermolen-Oost als -West. Kortom, lijkt het je wat, laat het ons dan vooral weten. Als redacteur ben ik natuurlijk heel blij dat Marije het besluit heeft genomen de redactie te komen versterken. De eerste twee artikelen heeft ze me al gemaaild en die treft u in deze krant aan. Daarnaast werk ik haar naar beste eer en geweten in.

Aandacht

Marije woont sinds najaar 2016 met veel plezier in de Wheermolen. Ze is geboren en getogen in (op?) Marken. Verder heeft ze gewoond in Amsterdam, Monnickendam, in het Spaanse Andalusië (!), en nu dus al een tijdje met haar gezin in onze wijk. Ze heeft zorg en aandacht voor de wijk en diens bewoners, en ze hoopt ze dat ze de wijkkrant kan voorzien van allerhande nieuwsfeiten die voor ons bewoners de moeite waard zijn.

Meer Ogen en Oren nodig



We hebben het al een tijd niet meer over het project Ogen en Oren gehad. Toch is het nog altijd belangrijk, en zeker als de pandemie tot het verleden behoort. Nu nog werken

veel wijkbewoners als dit mogelijk is thuis, maar als het normale leven weer z'n gang mag gaan, is het weer meer nodig dat er op straat een extra oogje in het zeil wordt gehouden. Daarom plaatsen we dit artikel, dat tevens een oproep voor meer vrijwilligers is.

Doel van het project Ogen en Oren is dat wijkbewoners samen of in groepjes op pad gaan en de wijk met andere ogen bekijken, namelijk om te zien of er verdachte situaties zijn. Het initiatief is nog steeds actueel en nodig, omdat er

landelijk een stijging te zien is van het aantal inbraken. Ook in Purmerend en omstreken is deze trend zichtbaar.

Faciliterend

Gemeente en politie spelen bij dit project een faciliterende rol. Zij zorgen immers voor de hesjes, zaklampen en administratieve papieren die bij dit project horen. De coördinatoren per wijk voorzien de bewoners hiervan als ze lid zijn geworden en gaan meelopen.

Ook geven de politie Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord tijdens informatieavonden tips aan buurtbewoners en informatie over inbraakpreventie. Er wordt onder andere antwoord gegeven op de vraag hoe je een inbreker kunt herkennen, wat een verdachte situatie is en wanneer je 112 moet bellen. Dit alles gebeurt onder het motto: Samen staan we sterk.

Wilt u lid worden en meehelpen uw buurt veilig(er) te houden. Voor informatie of vragen, deze kunt u verkrijgen via e-mail: info@ogenenoren.com.

Graag wat meer begrip voor...

Hallo, mijn naam is Martine en ik woon sinds vorig jaar juni in de Wheermolen op het nieuwe Planetenpark. Niets bijzonders, zou je op het eerste gezicht zeggen, maar er is toch iets wat ik graag wil vertellen.



Omdat ik het Ushersyndroom type 2a heb, ben ik slechtziend en slechthorend. Dit is een erfelijke aandoening die steeds erger wordt. Op dit moment heb ik een kokervisus van 10 graden (normaal is dat 180). In dit kokertje zie ik alles redelijk goed en kan ik bijvoorbeeld nog lezen, maar alles wat daarbuiten valt, zie ik niet. Dat kan alleen als ik goed licht heb, want ik ben ook nachtblind en wordt verblind door fel licht. Daarnaast is mijn gehoor voor driekwart weg, maar met hoorapparaten red ik het nu nog redelijk.

Dit is de reden dat ik een blindengeleidehond heb. Hij zorgt er voor dat ik zonder ongelukken mijn weg kan vinden. Hij is meer dan zes jaar bij me en heeft er voor gezorgd dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen - en meer zelfstandigheid, want mede dankzij mijn fantastische hond heb ik nu een betaalde baan en ben ik niet meer afhankelijk van mijn WAO-uitkering (wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Het lijkt op het eerste gezicht alsof er niets met me aan de hand is, en dus zou je kunnen denken: waarom een blindengeleidehond? Maar hij is dus een grote hulp voor me, want zoals gezegd, in het donker en halfdonker zie ik vrijwel niets en horen wordt ook moeilijker. Als iemand iets tegen me zegt of naar me zwaait, dan kan het zijn dat ik dit totaal niet zie en/of hoor (dit overkomt me trouwens soms ook overdag). Het is ook best wel eens schrikken als er plotseling iemand voor me staat, dus even iets zeggen in zo'n situatie zou dan erg fijn zijn.

Met dit verhaal hoop ik op wat meer begrip. Medelijden daarentegen is iets wat ik absoluut niet wil, want ik heb een leuk en goed (positief) leven. Alvast bedankt!

MEE Amstel en Zaan

Blij met ondersteuning van MEE

MEE Amstel en Zaan ontwikkelt projecten en innovaties die gericht zijn op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare burgers. De cliëntondersteuners horen dan ook geregeld van inwoners in Purmerend en Beemster: 'Ik ben erg blij met de ondersteuning die ik van MEE krijg'.

De organisatie helpt en ondersteunt kwetsbare inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben, bijvoorbeeld:

- als het even niet zo lekker gaat thuis, op school of je werk;
- als je een gesprek hebt met de gemeente of een instantie;
- als je de zorg thuis (anders) wilt regelen;
- als je een beperking hebt en graag aan het werk wilt;
- als je in een cursus of gespreksgroep lotgenoten wilt ontmoeten;
- als je opvoedvragen hebt of er gedragsproblemen zijn bij je kind.

Specialisatie

Iedere inwoner van Purmerend en Beemster heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en kan bij MEE terecht. De cliëntondersteuners hebben een specialisatie op het gebied van leven met een beperking. De medewerker leeft zich in en luistert, waarna een persoonlijk advies volgt dat past bij de situatie. De ondersteuner denkt mee over oplossingen zonder de regie over te nemen. De hulp is gratis en zonder verwijzing. De duur van een traject is afhankelijk van de vraag en situatie.

Samen

Veel mensen vinden het fijn om deel te nemen aan een gespreksgroep of cursus. Ze kunnen daar samen ervaringen en tips uitwisselen of beter leren omgaan met een bepaalde situatie. De cursussen en gespreksgroepen zijn gratis. Het volledige aanbod staat op de website www.meeaz.nl.

Ervaringsdeskundige

Soms ziet een ondersteuner dat een cliënt worstelt met zijn beperking of situatie. De medewerker kan dan voorstellen samen in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige. Die heeft in een vergelijkbare situatie gezeten en begrijpt echt wat de cliënt ervaart. Deze deskundige kan vertellen over hoe die met bepaalde situaties is omgegaan.

Informatie

Het bezoekadres is Waterlandlaan 81. Het is mogelijk langs te komen bij het inloopsprekruur, maar wegens corona voorlopig alleen op afspraak. Ook kan de cliëntondersteuner bij iemand thuis komen of afspreken in een van de bezoekslocaties in de wijk.

Neem voor meer informatie gerust contact op met MEE via purmerendbeemster@mee-az.nl of via telefoonnummer 0299-748125.

Eindelijk weer eens winter met sneeuw-, ijs- en schaatspret



Foto: Jaap Poll



Foto: Cees en Frans

Het heeft een tijd niet zo mogen zijn, maar onlangs was het weer raak: winterse tafereelen in de Wheermolen! Na nachtelijke sneeuwbuien kleurde onze wijk op zondag 7 februari prachtig wit. Bovendien lag er eindelijk ook weer eens schaatsijs.

De aanhoudende kou, in combinatie met de soms gure wind, zorgde er voor dat de sneeuw nog dagenlang bleef liggen. Gladheid op de weg leidde tot lastige situaties en her en der ontstonden heuse sneeuwduinen. Ook waaide een dennenboom om, die tijdens de sneeuwwindvlagen 's middags ondanks de kou nog werd verzaagd en opgeruimd. Veel sneeuwballen zijn gegooid en sneeuwpoppen gemaakt.

Vrijwilligers

Ook de schaatsen konden na jaren weer eens uit het vet. De vrijwilligers van de IJs- en Inline-Skateclub, aan het Trimpad, hadden de baan onder een laagje water gezet met de hoop en gedachte: zou het dan nu eindelijk na jaren weer een keer gebeuren? Plannen werden gesmeed onder leiding van ijsmeester Hordijk en de groep vrijwilligers om de ijsbaan eindelijk weer eens open te krijgen werd steeds groter.

De meer dan tien mensen werkten heel hard om de baan van een ijsvloer te voorzien. De fikse sneeuwval was een probleem, maar uit onverwachte hoek kwam extra ondersteuning. Buurtbewoners kwamen samen met Cor Beets met een grote shovel te hulp, wat de nekslag was voor de sneeuw. Het



Foto: Cees en Frans

onder water zetten van de vierhonderdmeterbaan kon beginnen en Koning Winter mocht zijn ding doen. Op donderdag 11 februari, om 13.00 uur, was het zo ver en konden de eerste enthousiastelingen de ijsvloer op. Helaas was het echter van korte duur, want al na twintig minuten was de pret over. Water op het ijs door de warmte van de zon was de spelbreker. Popgroep De Dijk zong het al eens: 'Bloedend Hart', en de organisatie verzocht de aanwezigen de ijsbaan te verlaten. Gelukkig werd er niet gemopperd en had iedereen begrip voor de situatie.

Vreugde

Tot veler vreugde kon er de volgende dagen weer naar hartenlust worden geschaatst op de baan, waar de ijsvloer nu prima in orde was. Er waren wel beperkingen, want er mochten in tijdblokken van negentig minuten niet meer dan honderd mensen tegelijk schaatsen. Daarna was het wisselen met de volgende groepen, die zich allemaal van tevoren hadden moeten aanmelden om teleurstellingen te voorkomen. Ook moest de anderhalve meter onderlinge afstand worden bewaard, wat prima lukte met deze aantallen. Alle liefhebbers hadden complimenten te over voor de ijsvloer en de organisatie. Het was fijn om te zien hoe de schaatsersport leeft, zeker ook bij de jongsten. Zou hier de nieuwe lichte Kramertjes en Wüstjes bij zitten?

Ook in het weekend was er nog volop ijsplezier in de wijde omgeving en zelfs op de Where, waar met muziek kon worden geschaatst. Even was er tijd om de lockdown uit onze gedachten te zetten en het hoofd leeg te maken. IJs en weder zorgden voor een vermakelijk weekend en dito schouwspel. ●



Foto: Jaap Poll



Foto: Jaap Poll



Bibliotheek toch 'open' in coronatijd

Op het moment van schrijven van dit artikel is de lockdown nog altijd van kracht.

Allerhande winkels, bedrijven, horeca en voorzieningen zijn gesloten, en zo ook Bibliotheek Waterland.

Leesliefhebbers hoeven gelukkig niet te wachten totdat deze sluitingsperiode (gedeeltelijk) voorbij is om leesvoer in huis te kunnen halen. Een lidmaatschap van de bieb is alles wat je nodig hebt om gebruik te kunnen maken van een breed scala aan mogelijkheden en materialen.

Bestel bijvoorbeeld via de website een 'verrassingstas' vol ➔

leesmateriaal en haal deze op bij de afhaalbieb. Of reserveer via de online bibliotheek een e-book of luisterboek. Deze kunt u lezen dan wel beluisteren op tablet, mobiele app, pc, laptop en e-reader. Hiervoor hoeft u de deur dus niet uit.

Ouderen die aan huis gebonden zijn of mensen met een lichamelijke beperking kunnen gebruik maken van de bibliotheek-aan-huis-service. Na een (telefonisch/online) intakegesprek brengt een medewerker een selectie van biieb materiaal bij u thuis en haalt deze ook weer op.

Wilt u geleende materialen terugbrengen? Maak dan gebruik van de inleverbus, die 24 uur per dag geopend is aan de gevel van de centrale biieb aan de Waterlandlaan. Ook goed om te weten: gedurende de lockdown legt de bibliotheek geen boete op voor het te laat inleveren van het geleende.

Servicepunt

Het bibliotheekservicepunt in de Wheermolen is gevestigd in basisschool Wheermolen, aan de Dr. Albert Schweitzerlaan 32a. Dit is een servicepunt voor jong en oud. Iedereen uit de wijk is welkom om hier via de website gereserveerde boeken op te halen, in te leveren of te verlengen. Ook boeken die via de biieb aan de Waterlandlaan zijn geleend, kunnen hier worden ingeleverd. Helaas is het servicepunt vanwege de lockdown bij het ter perse gaan van deze krant nog gesloten: houd daarom berichtgeving in de gaten voor heropening. Informatie over lidmaatschap, service en mogelijkheden lees je op www.bibliotheekwaterland.nl, of bel naar 0299 43 33 23. ●



Boze buurman



Als echte Purmerender loop je ook als het sneeuwt natuurlijk regelmatig een rondje door de stad om in conditie te blijven, maar dat is nu toch wel lastig. Mensen op straat die je begroeten zijn vrijwel onherkenbaar met het barre weer van de afgelopen periode. Ineens hoor je 'hallo' en dan is het raden wie er achter het vaak te grote mondkapje, te lange haar en overjarige wintermuts verborgen zit. Ook de gesloten winkels maken het tot een treurig geheel. Gelukkig is er dan het 'click en collect' idee, maar na het thuis klikken, blijkt het collecten in enkele straten in het centrum toch ietwat lastig te zijn. Sneeuwruimen is duidelijk niet de favoriete hobby van een aantal winkeliers en de 'glijgoten' maken hun naam meer dan waar.

Na een rondje door het centrum wip ik nog even aan bij de burens om de uitlaatagenda voor Droef te bespreken. Niet dat ik vaak de behoefte heb om na negen uur nog de doorgaans uitgestorven straat op te gaan, maar ja, het geeft toch een kwajongensachtend gevoel, het mag niet en ik doe het lekker toch. Ik ga nu regelmatig na negen uur met Droef aan de wandel en maak dan een praatje met andere uitlaters. Samen beleef je dan een soort solidariteitsgevoel. Wij wel en de rest moet binnenblijven.

Bij de burens lijkt het wel een knutselclub. De tafel ligt bezaait met papier, lijm en kleurpotloden en buurvrouw is in de weer met een grote gevaarlijk uitziende schaar. Om een plek op de bank te bemachtigen moet ik Droef, een nietmachine, tekendriehoek, snijmes en een pak vouwblaadjes opzij schuiven. 'Sorry' zegt buurvrouw, 'pak zelf maar een biertje, ik heb even geen tijd en buurman is aan het kijken of hij ergens plakletters kan scoren'. Omdat buurvrouw er doorgaans heel andere hobby's op nahoudt, vraag ik verschrikt wat er aan de hand is. "Is er iets gebeurd en moet ik mij zorgen maken?" 'Nee hoor' roep buurvrouw vrolijk, 'ik ben een logo aan het maken'. Even weet ik niet hoe ik moet reageren, maar buurvrouw helpt me uit de nood. "We lezen net in de krant dat Purmerend een nieuw logo zoekt vanwege de fusie met de Beemster, en toen buurman de voorbeelden zag, viel hij schaterend van de bank. Nou, dat kan jij zelfs beter riep hij uit, en ja, nu moet ik wel aan de slag." Buurvrouw wordt opeens serieus en zegt op ernstige toon

en priemende vinger 'logo's dienen om iets in één oogopslag herkenbaar te maken en bij de voorbeelden in de krant moet een A4tje met uitleg worden bijgevoegd.

Dan komt buurman terneergeslagen binnen, en als buurvrouw vraagt 'wil je warme chocolademelk met slagroom of een koud biertje', kijkt buurman haar wanhopig aan. "Mooi nergens plakletters te krijgen, eerst klikken en een halve dag later ophalen. Nou ik ga mooi niet nog een keer door de sneeuw baggeren. Ze zoeken het maar uit. Een omgekeerde P die een B wordt, kleuren waarvan maar heel weinig bewoners de relatie met de stad of polder weten en een koeienkop, een idee dat al eerder met veel tam tam is gepresenteerd, ergens in een onderste la is beland en niet zou misstaan op de bezorgwagen van een slager." Buurman heeft ineens wel een idee van hoe het ook zou kunnen. "Luister buur, geef al die thuiszittende leerlingen van de middelbare scholen de mogelijkheid een logo te ontwerpen, en daarmee leuke prijzen te winnen. Dan is er tenminste ook echt iets te kiezen. Logo's met een uitleg, tjonge jonge, kan daar niet wat aan gedaan worden?" bozebuurman@hotmail.com. ●



COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.

Redactie: Henk de Kruijf en Marije Zeeman

Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden.

Eindredactie: Fred Berga. Journalistiek & Meer.

Ontwerp: Business Post & Printing

Drukwerk: Business Post & Printing

E-mailadres: henkdekruijf@telfort.nl,

Anonieme artikelen worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. Heeft u een interessant artikel voor de volgende wijkkrant, stuurt u dit dan in vóór 11 april 2021.

De volgende wijkkrant verschijnt in de week van 6 mei 2021