

Van de redactie

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. De viering van het vierhonderdjarig bestaan van de Purmer is feestelijk en spectaculair geopend met een indrukwekkende optocht van maar liefst 140 versierde en verlichte tractoren. Inmiddels zijn de coronaregels vrijwel allemaal verdwenen en kunnen we ons weer vrijer en zonder mondkapje buitenshuis begeven. Hopelijk volgen er na deze mooie parade nog meer evenementen. Verder staan er in deze krant oproepen om eenzaamheid te bestrijden en elkaar te helpen. Ook roept Spurd ons weer op meer te gaan bewegen.

We wensen u veel leesplezier toe.

Tractorrit door de Purmer



Zaterdagavond 12 februari werd door ongeveer 140 tractoren een rit door de Purmer gemaakt. Feestelijk verlicht maakten ze zo reclame voor het vierhonderdjarig bestaan van de Purmer.

Al eerder werd naar aanleiding hiervan een evenement gepland, maar dit werd beperkt door de toen geldende covidregels. Willem Netel, de organisator van de rit, vertelde me dat de

boeren toen bovendien geen mogelijkheden hadden zich te ontspannen na soms wel een tienurige werkdag. Maar er moest toch iets gebeuren, en dus kwam Willem met het voorstel om eens aandacht te besteden aan het agrarisch bedrijf.

Mooi verlichte tractoren reden zodoende door de Beemster, onder andere voorzien van teksten, kunststof koeien, luchthoorns en muziek. Dit vestigde duidelijk de aandacht op de agrarische bedrijven in de Beemster.

Nu Beemster en Purmerend zijn samengegaan, werd dit jaar de rit door de Purmer gemaakt.

Sociaal Wijkteam Purmer helpt

Het wijkteam vormen we met elkaar: buurtbewoners en medewerkers van diverse organisaties. In het team zoeken we samen met u naar antwoorden en oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie. Ook ideeën voor uw wijk kunt u bespreken in het wijkteam.

Zo kunt u bij het wijkteam terecht met vragen over contacten in de wijk, sport en activiteiten, inkomen en (vrijwilligers) werk, wonen, zorg en hulpmiddelen, opvoeding en gezin, school en opleiding, en geld en regelzaken. Heeft u zorgen of problemen, dan denkt iemand van het wijkteam graag met u mee. Samen met de medewerker gaat u aan de slag. Wat kunt u zelf, welke hulp is er uit uw omgeving, en wat is er nog meer nodig? We maken samen een plan en werken zo stap voor stap aan oplossingen.

Activiteiten

Wilt u iets organiseren voor uw straat of wijk? Of heeft u ideeën over activiteiten, sporten of verenigingen? De medewerkers van het wijkteam denken graag met u mee en kunnen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Wilt u iets betekenen voor anderen in uw wijk? Bent u een betrokken bewoner? In het wijkteam bespreken we graag wat uw ideeën en mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0299 480 630.

Doe mee met de zen-groep

Zen, ook wel zen-boeddhisme genoemd, is een traditie uit het Verre Oosten. Het doel van deze traditie is jezelf en de wereld om je heen beter te begrijpen om je leven gemakkelijker en gelukkiger te maken. Deze zen-groep is opgezet door een pensionado met jarenlange ervaring met de zen-traditie. De groep komt elke donderdag om 19.00 uur bij elkaar in de Tilburykamer aan de Overlanderstraat 132, naast de bushalte Tilburyplein. Iedereen die geïnteresseerd is in leren, discussiëren en ervaringen delen is welkom. Deelname is gratis.



Voor meer informatie kunt u bellen met Ria, 06 3037 1066, en Galib, 06 4562 4867 (Engelse taal).

